

מצע "ישראל ביתנו" לקראת הבחירות לכנסת ה-23

[3.2.2020] <https://beytenu.org.il/>

יעדי המפלגה לכנסת ה-23

בכנסת הבאה "ישראל ביתנו" תוביל את "מהפכת הנורמליות". בראש ובראשונה נפעל להקמת קואליציה ציונית המייצגת את רוב הציבור בישראל, ניתן להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים הניצבים בפנינו. במסגרת ההסכמים הקואליציוניים "ישראל ביתנו" תדרוש לממש את היעדים הבאים:

בתחום הפוליטי

1. הגבלת מספר השרים וסגני השרים
2. הגבלת משך כהונת רה"מ לשתי קדנציות של 4 שנים כל אחת
3. פרסום הצהרת הון מפורטת של כל ראשי המפלגות והשרים

בתחום דת ומדינה, נפעל על בסיס הגישה של חיה ותן לחיות והפרדת הדת מהפוליטיקה, ונדרוש להכניס להסכמים הקואליציוניים בין היתר:

1. חוק גיוס בני ישיבות
2. תחבורה ציבורית בשבת
3. נישואים אזרחיים
4. פתיחת מרכולים בשבת (בהתאם לאופי היישוב והחלטת מועצת העיר)
5. חובת לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית

בתחום הביטחון

1. הסרת איום החמאס בדרום
2. הפסקת העברת דמי הפרוטקשן לחמאס
3. מניעת התבססות איראנית בצפון

4. מימוש התוכנית הרב-שנתית למיגון הצפון

5. חוק עונש מוות למחבלים

בתחום הכלכלי-חברתי

1. טיפול בגרעון התקציבי העמוק ויצירת יעדי צמיחה

2. רפורמה בדיוור לזוגות צעירים

3. חוק חינוך חובה מגיל 3 חודשים

4. העלאת הכנסת מינימום לגמלאים ולנכים

5. חוק דמי אבטלה לעצמאים

בתחום הבריאות

1. מינוי שר מקצועי, רופא, נשיא הסתדרות הרופאים העולמית, פרופ' ליאוניד

אידלמן, לתפקיד שר הבריאות

2. גיבוש תכנית אסטרטגית רב שנתית

3. קיצור זמן המתנה לקבל תור לרופא מומחה, תוך שנתיים ב-30%, תוך

שלוש שנים ב-50%

4. התחייבות כי לא יהיו חולים המאושפזים דרך קבע במסדרונות בתי החולים

תכנית ישראל ביתנו לגימלאים

1. קביעת סף הכנסה מינימלי לגמלאים על סך 70% משכר המינימום. הקמת

ועדה מיוחדת אשר תקבע סל מחייה בסיסי עבור גמלאים ותבחן הצמדת סל

זה לאחד המדדים, אשר יבטיח שמירה על הכנסה ריאלית.

2. ביטול הבדיקות המשפילות המבוצעות על ידי הביטוח הלאומי ותיקון חקיקה

שתקבע כי ההערכה התפקודית הנערכת לצורך קבלת זכאות לסיעוד סיעודי

תתבצע על ידי רופא משפחה או רופא מומחה בגריאטריה.

3. בניית תוכנית אב לגיל השלישי בדגש על סוגיית הסיעוד, הביטחון הכלכלי והדיור הציבורי.
4. יצירת מנגנון תמריצים לאזרחים ותיקים.
5. מלחמת חורמה בתופעת ניצול הקשישים.
6. פטור מלא מתשלום דמי נסיעה לאזרח ותיק בתחבורה ציבורית.
7. הגדלת ההנחה בארנונה לכלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ל- 50% על דירת מגורים יחידה עד 100 מ"ר.
8. מינוי קבע של נציג גמלאים בוועדת סל התרופות ובכל ועדה רשמית העוסקת בנושא הגיל השלישי.
9. הקמת קורסי הכנה לפרישה.

תוכנית ישראל ביתנו לאנשים עם מוגבלות

בישראל חיים כיום כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות, המתמודדים עם בעיות נגישות, קצבאות נמוכות וקשיי השתלבות בתעסוקה. כאזרחים המאמינים בזכותו של כל אדם לחיות בכבוד, עלינו לשאול – כיצד הגיעה המדינה למצב בו האוכלוסיות הכי חלשות שבה, נאלצות להילחם על הדברים הבסיסיים ביותר?

מפלגת ישראל ביתנו שמה לה למטרה לדאוג לאלה הזקוקים לנו יותר מכל. לצד אתגרים ביטחוניים מורכבים, אסור לנו לשכוח את האתגרים החברתיים והערכיים עליהם נבנתה המדינה. התחייבנו לקדם את זכויותיהם של האנשים עם המוגבלות ולפעול לשיפור תנאי חייהם בכל תחום.

הנה חלק מהצורות בהן נפעל:

- הבטחת הפעימות הבאות ויישום החוק להעלאת קצבאות הנכות בשאיפה לשיפורו, ובתוך כך, הענקת תוספת שווה לנכים הקשישים והעלאת קצבת הנכות עד לגובה שכר המינימום.
- העלאת הסכום שמותר להרוויח מעבודה מבלי שקצבת הנכות תיפגע ("חוק לרון") מ-3,823 ₪ כיום לרמה של 5,300 ₪ ובחינת ביטול החוק באופן מוחלט.

- קידום תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות; השקעה בתוכניות הכשרה לתעסוקה, (לרבות הנגשת התוכניות הקיימות לציבור הכללי), אכיפת החובה לייצוג הולם ומתן תמריצים למעסיקים אנשים עם מוגבלות.
- הורדת נטל העסקת עובדים זרים בסייעוד מהנכים, הקשישים ובני משפחותיהם ולהעבירה לטיפול המדינה. בשלב ראשון, כצעד מקל, הכפלת קצבת השירותים המיוחדים של הנכים המונשמים. המשמעות: 7,000 ₪ נוספים מדי חודש.
- יצירת פתרון לטיפול שנייים לאנשים עם מוגבלות.
- הגברת מיצוי זכויות והורדת חסמים בירוקרטיים.
- הכרה בשפת הסימנים וקידום פרויקט הקמת המוסד העליון לשפת הסימנים.
- קידום תקנות הנגישות, ובתוך כך, הנגשת מוסדות ציבור, עסקים פרטיים, מבנים ושירותים ציבוריים ודאגה לאכיפת החוק בנושא.
- הבטחת הזכות לדיור בר השגה לאנשים עם מוגבלות ללא הבדל סוג המוגבלות, בין היתר באמצעות דיור ציבורי והעלאת הסיוע בשכר דירה.
- שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הכללית.
- עיגון ואכיפת איסור אפליית אנשים עם מוגבלות בביטוחים רפואיים ובביטוח חיים.
- גיבוש מדיניות ממשלתית אשר תוביל להתאמה והנגשה של תחום המשפחה גם לאנשים עם מוגבלות בדגש על נישואים, פוריות והורות זאת לצד הקניית מעמד למשפחות של אנשים עם מוגבלות.
- צמצום דרמטי בטיפולים ואשפוזים בכפייה במערכת הפסיכיאטרית, תוך הרחבה ופיתוח של שירותי טיפול נפשי זמינים בקהילה וחלופות אשפוז.
- שיפור מערך התמיכה בנכי צה"ל, בין היתר באמצעות פיקוח על חברות הסיעוד, הוספת תקנים לרופאים וייעול פעילות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

בתחום החקלאות

"ישראל ביתנו" רואה עצמה כביתם של החקלאים והמרחב הכפרי כולו.

1. המפלגה מתחייבת לדאוג לקידומה ופיתוחה של החקלאות כגורם לאומי, מרכזי בהתיישבות. חקלאות שתמשיך להיות דוגמה מובילה בעולם. כל זאת תוך עידוד צעירים להוות דור המשך בחקלאות.
2. "ישראל ביתנו" תיזום חקיקת "חוק החקלאות", בדומה לארה"ב והאיחוד האירופי. חוק בו תקבע מדיניות ארוכת טווח לחקלאות ישראל. מדיניות שתבסס, תקדם ותבטיח את רמתה הגבוהה של החקלאות כאבן פינה כלכלי של המרחב הכפרי.
3. "ישראל ביתנו" תגבש, בתיאום עם משרדי הכלכלה, הבריאות והחקלאות "מדיניות מזון" שתבטיח את האינטרסים של הצרכן, בכל הנוגע לביטחון התזונתי של ישראל, לאיכותו ומחירו של המזון לצרכן, תוך הקפדה על בריאות הציבור.

חזון המפלגה

כל מפלגה חייבת להגדיר לעצמה בצורה ברורה והגלויה ביותר, בלא לטשטש ומבלי להסתיר מאום, מה הוא חזונה ולהעמידו למשפט הציבור. "ישראל ביתנו", מיום הקמתה לפני 20 שנה ובכל מערכת בחירות מאז, הציגה חזון ברור ומשנה סדורה בכל נושא – חזון זה לא השתנה במהלך תקופה זו ולא הושפע ממצבי רוח וסקרים כאלה ואחרים.

בהגדרת חזון מדינת ישראל, דבקנו בתפיסה רחבה המייצרת פתרונות להתמודדויות היומיומיות של כל אזרח. כאשר חותרים להשגת מטרה גדולה, מצליחים לפתור את הבעיות הקיימות ולמנוע את העתידות לבוא. החזון של "ישראל ביתנו" הוא שמדינת ישראל תהפוך למעצמה יהודית ודמוקרטית. מה זה אומר? בצורה פשוטה: אנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה שאיכות החיים בה תהיה מוקד משיכה לכל אדם, שהכלכלה בה תשגשג ושהאזרחים בה יחיו בתחושת ביטחון וברצון תמידי לשיפור פניה. הגדרת החזון שלנו פשוטה מאוד, אך יחד עם זאת – עמוקה ויסודית ונוגעת בשורשי ההתמודדות של החברה הישראלית. במקום להתעסק בפתרונות נקודתיים, אנו מציעים

פתרונות רוחביים העוסקים בארבעה יסודות מרכזיים הקשורים זה לזה ומזינים זה את זה: **ביטחון-עלייה-כלכלה-חינוך**.

במטרה לעבור ממדינה קטנה למעצמה יהודית ודמוקרטית, יש לפתור את הבעיות הביטחוניות מבית ומחוץ, אך חשוב לזכור – אין הן המטרה כשלעצמן. ביטחון הוא אמצעי על מנת לעודד צמיחה כלכלית. מקום בטוח הוא מקום שנוח יותר לעבוד בו, מקום המסלק רתיעה של משקיעים חיצוניים ומאפשר תחושת נינוחות כלכלית ופחות תזוזות מפתיעות. גם הכלכלה, כשלעצמה, איננה מטרה. אנו חפצים בשדרוג הכלכלה – במטרה להעמיד דור חכם יותר, מתקדם יותר ומוכן יותר לאתגרים הבאים. דור כזה, שיקבל חינוך איכותי – יהיה לדור המוביל הבא. הדור הזה יקים חברות, ימשוך משקיעים ויוביל את המשק – ובסופו של דבר יעודד עלייה.

עלייה, למעט ערכה הציוני העצום, יש בה גם תועלת אדירה למשק. בעצם פעולת העלייה – אנו נהנים ממשאבים שהשקיעה מדינה אחרת ו- "מנכסים" לעצמנו את הפירות המביאים למשק צמיחה עצומה. הייטקיסטים, רופאים, עורכי דין ושאר בעלי מקצוע מבוססים יגדילו את מאגר הכספים של המדינה – שתוכל להעביר אותם לאזרחים ולהגדיל את איכות חייהם בצורה דרסטית.

בשיטה זו, אנו לא מנסים לפתור בעיה נקודתית – אלא לשנות גישה ביחס לפתרון הבעיות. אנו מנווטים את המדינה לעבר עתיד משגשג ובכך מגדילים את האמצעים שהיא יכולה להשקיע באזרחיה. בצורה זו, נוכל להפחית את ההוצאות האדירות על ביטחון, נוכל להגדיל את קופת המדינה וממילא לחסוך בנטל המס הנופל על כתפיהם של האזרחים. מדינת ישראל תהיה "אור לגויים" ומוקד עלייה עצום, עלייה שכאמור תשפר את הכלכלה ותעניק עוד אפשרויות לתושבים.

תוכנית מדינית – ביטחוניית

ביטחון הוא הגורם הראשון המעכב את ישראל מלהפוך ממדינה קטנה למעצמה אזורית. ולכן, הפעילות בעניין זה צריכה להיות כפולה – סילוק האיומים הקיימים ומניעת עימותים עתידיים. בשלב הראשון עלינו להכריע את הטרור. בקצרה: עצירת העברת כספים לחמאס וקיצוז כספי טרור מהמיסים שאנו גובים עבור הרשות הפלטיסנית ומעבירים לקופתה, העברת חוק עונש מוות למחבלים, גירוש מסיתים, הריסת בתי מחבלים

והחזרת הסיכולים הממוקדים לראשי הטרור. בשלב השני, נפעל להשגת הסדר אזורי. בניגוד לתפיסה המקובעת של המפלגות האחרות, "ישראל ביתנו" מבינה כי הסכסוך של מדינת ישראל איננו רק סכסוך טריטוריאלי עם שכנינו הפלסטינים, אלא סכסוך תלת-מימדי: סכסוך עם מדינות ערב, הפלסטינים וערביי ישראל. לכן, ההסדר עם הפלסטינים חייב להיות חלק מהסדר כולל, שיכלול הסכמים עם מדינות ערב וחילופי שטחים ואוכלוסיות של ערביי ישראל.

תוכנית עלייה

במקביל להסרת המכשול הביטחוני אנו צריכים לפעול לעלייתם של כ- 3.5 מיליון יהודים בעשור הקרוב. מעבר לערך הציוני העצום, קיים קשר מהותי בין עלייה לבין ביטחון וכלכלה. העלאת יהודים למדינה, משנה משמעותית את המאזן הדמוגרפי ומאפשרת התיישבות בכל חלקי הארץ. במובן הכלכלי - מדינת ישראל צמחה פעמיים בקצב הכי גבוה שידעה: העלייה של שנות ה-50, עם קצב צמיחה של כ-10% בשנה ולאחריה העלייה של שנות ה-90 עם צמיחה של כ-7% בשנה. עלייה היא אחד ממנועי הצמיחה החזקים ביותר המאפשרים "להזריק" למשק הישראלי מהנדסים, מורים, רופאים ובעלי מקצועות אחרים שמדינת ישראל לא שילמה על הכשרתם אפילו שקל אחד. על פי חזון זה, העולים החדשים ייהנו ממדינה שקטה ויציבה, המגשימה את חלומם ההיסטורי ומאפשרת להם לחיות בכבוד, והמדינה תיהנה מכוח עבודה רענן ואיכותי, המגדיל את קופת המדינה ומתיישב בכל חלקי ארץ ישראל.

תוכנית כלכלית

כשאנחנו מדברים על חזון כלכלי, אנו לא מדברים על חלוקה שונה של עוגת התקציב, אלא בהגדלתה. בכדי להגדיל את עוגת התקציב, יש צורך בהגדלת קופת המדינה. זה לא יקרה בעזרת הגדלת המס, אלא בהכנסת ציבורים נוספים למעגל העבודה. כאשר החרדים, הערבים ושאר המיעוטים בארץ יתווספו לשוק העבודה, הם יהפכו מחברה שנתמכת על ידי מוסדות רווחה, קרנות צדקה וגמילות חסדים למיניהם, לחברה יצרנית, ובכך יגדילו את הכנסות המדינה. כיום, אחוז המשתתפים בשוק העבודה עומד על כ-63%, כעת שערנו בנפשכם איך תראה המדינה כאשר שיעור המשתתפים יעמוד על 100%. תוכנית זו תבצע רק במידה וכל אזרח במדינה בהגיעו לגיל 18 ישרת שירות

צבאי או לאומי. במקביל – תוקטן הרגולציה על עסקים ויוגדל הסיוע לעסקים קטנים. בצורה זו נצמצם את הפערים בין הציבורים השונים ונזניק את המשק לגבהים חדשים.

חינוך

מערכת החינוך קידשה את הבינוניות וניסתה לדחוף את התלמידים אל עבר הממוצע, ללא קשר ליכולותיהם האמיתיות. אמנם קיים ניסיון שילוב המקדם את החלשים, אך על הדרך נפגע מקומה של המצוינות. יש ליצור תוכנית חירום חינוכית להתאמת מערכת החינוך לדרישות המאה ה-21, אשר תעמיד דור חדש של תלמידים מצוינים, אקדמאיים מובילים, חוקרים פורצי דרך וחתני פרס נובל. יש לתמרץ ולהכשיר מורים למדעים מדויקים אשר ישנו את פני ההוראה בישראל. במקביל, יש להכיל את חוק חינוך חינם מגיל שלושה חודשים ובכך להרוויח שתי ציפורים במכה: גם לאפשר לשני בני הזוג לצאת לעבודה ולפרנס בכבוד את משפחתם וגם להנחיל הרגלים ועקרונות פדגוגיים מגיל צעיר. כשהחינוך בארץ יהפוך למנוע צמיחה, נוכל להיות סמוכים ובטוחים כי לצבא, לאקדמיה, לעולם התרבות ולשוק העבודה יגיעו אזרחים טובים יותר, מחונכים יותר ומשכילים יותר. אזרחים שרק יהפכו את החיים כאן לטובים יותר.

ביטחון – עלייה – כלכלה – חינוך, ארבע הזרועות הללו נוגעות אחת בחברתה, מזינות זו את זו ומהוות מנועי צמיחה עצומים למדינה. אנו מאמינים כי בשילוב זרועות אלו, נוכל להצעיד את מדינת ישראל אל החזון שיהפוך אותה **ממדינה יהודית ודמוקרטית למעצמה יהודית ודמוקרטית**.

עשרת הדיברות של "ישראל ביתנו" בסוגיות דת ומדינה

1. **לימודי ליבה** - "ישראל ביתנו" תתקנה את השתתפותה בממשלה הבאה בהכנסת לימודי ליבה לבתי הספר במסגרות החינוך החרדי
2. **חוק גיוס בני הישיבות** – העברת החוק בקריאה שניה ושלישית במתכונתו המקורית, כפי שעבר בקריאה הראשונה בכנסת ביולי 2018
3. **תיקון חוק שירות לאומי ואזרחי** - כהשלמה לחוק גיוס בני הישיבות
4. **פתיחת מרכולים בשבת** - יקבע באמצעות חוקי עזר עירוניים ובהתאם לאופי הקהילה בכל יישוב ויישוב
5. **מינוי לא יותר מרב עיר אחד בכל עיר** – לא ימונו רב ספרדי ורב אשכנזי, אלא רב אחד בלבד בכל עיר
6. **אישור מתווה הכותל** – כפי שנוסח על ידי עו"ד אביחי מנדלבלית ונתן שרנסקי
7. **פירוק המועצות הדתיות** – אימוץ דו"ח חיים צדוק משנת 1992
8. **הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כולל רכבות**
9. **נישואים אזרחיים**
10. **גיור על ידי רבני ערים** - כפי שהיה נהוג בשנות ה-90

עשרת הדיברות של "ישראל ביתנו" בנושאי ביטחון

- **מיגור שלטון החמאס בעזה** – חידוש מדיניות הסיכולים הממוקדים לראשי הטרור
- **הפסקת תשלומי דמי הפרוטקשן לארגון הטרור חמאס**
- **הפסקת החזרת גופות המחבלים למשפחותיהם**
- **הריסת בית של כל מחבל, לא רק של רוצחים**
- **שלילת תושבות מאזרחי מזרח ירושלים שהורשעו בטרור**
- **גירוש מסיתים שיטתיים מירושלים ומיו"ש לרצועת עזה**
- **מימוש תוכנית מיגון הצפון לאיומים ביטחוניים וסכנה מפני רעידות אדמה**

- הקמת חיל הטילים
- קידום טכנולוגיית יירוט טילים באמצעות קרני לייזר
- חוק עונש מוות למחבלים
- העברת חיל המודיעין לנגב
- אימוץ דו"ח שמגר כבסיס הבלעדי לכל עסקאות שבויים ונעדרים עתידיות

עשרת הדיברות של "ישראל ביתנו" בתחום החברתי-כלכלי

- חוק חינוך חינוך מגיל 3 חודשים
- הכנסת מינימום לגמלאים החיים מקצבת זקנה והשלמת הכנסה, עד ל-70% מגובה שכר המינימום
- השוואת קצבת הנכות לשכר המינימום
- חוק דמי אבטלה לעצמאים
- הגדלת מלאי הדיור הציבורי ובנית כאלף יחידות דיור בשנה, במסגרת תוכנית חומש לדיור מוגן לעולים ולניצולי שואה
- נפעל לכך שחייילים משוחררים יקבלו את כספי הפיקדון שנה לאחר השחרור ויוכלו לנצלו על פי רצונם, וללימודים אקדמאים חינוך לכל חייל ששירת שירות מלא
- רפורמה במערכת הבריאות
- מדיניות ממשלתית מקיפה לטווח ארוך בתחום החקלאות
- מתן עדיפות לתוצרת הארץ
- הכרה באשקלון כחלק מיישובי עוטף עזה הזכאים להטבות מס

עלייה, קליטה ויהדות התפוצות

"ישראל ביתנו" רואה בעלייה לישראל נכס אסטרטגי למדינה ומרכיב מהותי והכרחי בבניינה של הארץ, המדינה והחברה הישראלית. מהות החלום הציוני הוא ריכוז רוב רובו של העם היהודי בארץ ישראל.

בשנותיה הראשונות נעזרה מדינת ישראל הצעירה ביהדות העולם. אולם כיום התהפכו היוצרות ויהדות התפוצות זקוקה לעזרתנו. אנו עדים לתופעות מעוררות דאגה: התבוללות, אובדן מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי הקהילות היהודיות בעולם, הכמות ההולכת ופוחתת של היהודים בגולה הלוקחים חלק בפעילות יהודית וציונית כזו או אחרת והאנטישמיות שמרימה ראש דווקא במדינות ה"נאורות". העזרה של יהדות הגולה לישראל בשנותיה הראשונות והעזרה שאנו צריכים לתת להם היום היא המהות והביטוי המעשי של המשפט החשוב ש"כל ישראל ערבים זה לזה".

הבעיה הגדולה ביותר של העם היהודי בין בישראל ובין בתפוצות היא הדמוגרפיה. כיום חיים בישראל כ-6.1 מיליון יהודים, ובארה"ב המספר המדויק קשה לאבחון, אך לפי הנתונים של הדמוגרף סרג'יו דלה פרגולה, מדובר בכ-5.4 מיליון יהודים (זאת על פי מחקר שערך ב-2012). סקר PEW האחרון שנערך בארה"ב מעריך כי יש מעט פחות מ-5.3 מיליון יהודים בארה"ב ומציג עלייה במספר נישואי התערובת של יהודים שם לכ-58 אחוזים.

במשך שנים רבות גורמים ישראלים רשמיים קראו לאחינו ולאחיותינו בתפוצות להשקיע מזמנם, ממרצם ומכספם למען ישראל. עכשיו הגיע הזמן לסייע בשימור היהדות של אחינו בתפוצות ולהביא לעלייתם של יהודים רבים באמצעות חיזוק זיקתם לישראל.

הפתרון לבעיית התבוללות, נישואי התערובת וההתנתקות הוא חינוך. עלות החינוך היהודי בארה"ב גבוהה ביותר ולכן זה מונע מרבים מהציבור היהודי לקחת בו חלק. אסור שתהיה מציאות כזו שילד יהודי לא יוכל לקבל חינוך יהודי טוב בגלל שיקולים כלכליים. בניו יורק פגשתי משפחה יהודית ממוצא רוסי המתגוררת בברוקלין. הם סיפרו לי שחינוך בבית ספר יהודי עולה 36 אלף דולר לשנה. בכדי ש3 ילדיהם יקבלו חינוך יהודי הם צריכים לשלם כ-100 אלף דולר בשנה. הם לא יכלו לעמוד בהוצאות האלה וילדיהם לא מקבלים חינוך יהודי. זהו לא מקרה פרטני, התופעה הזו משותפת לכל העולם היהודי: ברוסיה, בצרפת, בארגנטינה ובמקומות נוספים...

אם המצב הנוכחי ימשך אנחנו נאבד את רוב אחינו ואחיותינו היהודים תוך דור או שניים. כדי למנוע טרגדיה זו על כל הילדים היהודים להיות מסוגלים להתחנך בבית ספר בו יקבלו חינוך ציוני ויהודי שבו ילמדו על ההיסטוריה ועל הערכים של היהדות והציונות, בכדי לחזק את הזהות היהודית והציונית והחיבור לישראל. בתי הספר הללו

צריכים להיות טובים לפחות כמו רשת בתי הספר האמריקאים על-מנת שיהוו כח
משיכה ושאיפה ללמוד בהם.