

מצע מפלגת "הישראלים" בראשות דוד קון

חלפו למעלה מ-20 שנים מאז תחילת העלייה ההמונית לישראל ממדינות ברית המועצות לשעבר. העולים התקבלו בישראל בקבלות פנים חמות, פסטיבלים ואירועים ופוליטיקאים רבים גזרו קופון על נאומיהם בהם הם מתגאים כיצד הצליחו העולים להפוך לחלק מהציבור הישראלי במדינה. עם זאת, כל הישגיהם של העולים בישראל התקבלו למרות ולא בזכות פעולותיהם של השכבות החזקות של מדינת ישראל.

בקרב קהל דוברי הרוסית עדיין קיימות בעיות שלא נמצא להם פתרון ברמה המדינית. לא רק שהבעיות הללו לא נפתרו, אלא שאף אחד מחברי הכנסת, לרבות חברי הכנסת דוברי הרוסית, מעולם לא התחיל לטפל בבעיות אלו והעובדה כי משנת 1996 כיהנו בכנסת ישראל חברי כנסת רבים לא סייעה לטיפול בבעיות אלו. בעיותיהם של העולים נובעות, בראש ובראשונה, כתוצאה מכך שאותם עולים איבדו את מעמדם בארץ המוצא ונתק עבודתם ולמעשה החלו את חייהם מהתחלה בגיל העמידה.

שנית, אם הקשישים במגזר מנסים לחיות יום אחר יום ומנסים שלא לייחס לתחושותיהם חשיבות, הרי שכלפי הצעירים מתייחסים במשוא פנים כבר בשלבים המוקדמים של רכישת השכלתם בבתי הספר ולאחר מכן מגבילים את התקדמותם באמצעות "תקרת הזכויות" הידועה לשמצה.

האליטות הישראליות כבר מזמן הבינו כי ניתן להניע את האוכלוסייה של העולים מרוסיה, תוך ניצול רגשותיהם הפטריסטיים והציוניים. המניפולציה מתבצעת באמצעות אופרטוניסטים מהתקשורת הרוסית המסבירים מדוע קיימים אינטרסים ביטחוניים המצדיקים קיצוץ בקצבאות. בכל פעם נעשות פניות אלו לרגשות הציבור על מנת להצדיק ולהסביר כי התקציב איננו מספיק. המדינה שלנו אכן עוברת תקופה לא קלה ולכן אנחנו, אזרחי המדינה, צריכים "להדק את החגורה", אולם הידוק החגורה צריך לבוא מכל הקהילות ומכל האנשים באופן שווה. עד כה ראינו כי האזרחים שנאלצים "להדק את החגורה" הם דווקא האזרחים העניים, ורבים מהם הם מקרב העולים מרוסיה.

ישנו צורך בהקמת מפלגה סקטוריאלית שתעסוק בפתרון הבעיות המיוחדות שקיימות בקרב העולים מרוסיה. בעיות אלו קיימות אצל כל קשת הגילאים של העולים- קשישים, צעירים ואנשים בגיל העמידה. בעוד הקהילה שלנו בינתיים עוד לא רמסו את ילדינו, לא שללו מהם לחלוטין את האפשרות לאופק תעסוקתי בדרג גבוה, אנחנו חייבים להתחיל במאבק שלנו. בהקשר זה, מפלגת הישראלים בראשות דוד קון מתכוונת לנקוט בפעולות הבאות:

1. פתרון לבעיות הקשישים
 - 1.1 מפלגת הישראלים בראשות דוד קון סבורה כי יש לקבל חוק המסדיר דיור ציבורי. החוק לדיור ציבורי יבטיח כי כל משפחה בישראל, אשר אין באפשרותה הכלכלית לרכוש או לשכור דירה בשוק החופשי תקבל מהמדינה דיור ציבורי. כל אדם אשר לא הכנסתו היא קצבה מביטוח לאומי או מכל מוסד ממשלתי אחר (למשל קצבאות לניצולי שואה ממשרד הביטחון) יהיה זכאי לקבלת דיור ציבורי. קבלת החוק לא תביא להשלכות כלכליות הרסניות על מדינת ישראל, שכן בניית הדיור הציבורי תיעשה ע"י המדינה ולא על ידי חברות פרטיות. כמו כן, הדיור הציבורי יינתן לפי זכאות, כך שבעת פטירת אדם הזכאי לדיור ציבורי, לא ניתן יהיה להעביר את הזכאות בירושה.
 - 1.2 בתקופת הביניים עד שיכנס לתוקף החוק לדיור ציבורי, תתאפשר הקצאת דירות לאזרחים ע"י המדינה. פתרון לבעיית הדיור הזמני חייב להיפתר ע"י מתן קצבאות ריאליות והוגנות אשר ישמשו את מקבלי הקצבאות לתשלום עבור דיור. לכל גמלאי ישנה זכות להתגורר בעיר שבה מתגוררים מרבית קרובי משפחתו ולקבל סיוע ו/או קצבה המיועדת לתשלום עבור דיור בהתאם לעיר בה הוא מתגורר.
 - 1.3 מפלגת הישראלים בראשות דוד קון סבורה כי ישנו צורך ממשי לתקן את כל החקיקה הקשורה במוסד לביטוח לאומי ולהפוך אותו למוסד הוגן, שקוף וברור. על עובדי המוסד לביטוח לאומי לשאת באחריות על שיאיותיהם ומחדליהם ולא להעביר את האחריות על טעויות המוסד על כתפי האזרחים, אשר נאלצים להילחם במוסד הביטוח הלאומי עד קבלת מענה הוגן.
 - 1.4 על קצבת הזקנה להיות מוצמדת כמו שכרם של חברי הכנסת והשרים.

2. פתרון בעיותיהם של קבוצת גיל העמידה

- 2.1 אחת הבעיות הגדולות של קבוצה זו היא בטחון תעסוקתי. כלומר, אדם אשר איבד את עבודתו בגיל 55 ומעלה, רוב הסיכויים כי לא יצליח למצוא עבודה אחרת בשוק החופשי. אנו עומדים על הקמת מוסדות מדיניים אשר יוקמו במיוחד לשם העסקת עובדים אלו. הניסיון והידע של אנשים אלו הם משאב חשוב למדינת ישראל ועליה להשתמש בו.
- 2.2 לעולים שהגיעו לארץ בגיל העמידה לא הספיקו לחסוך במהלך שנות עבודתם בישראל מספיק חסכונות שישרתו אותם כפנסיה הוגנת. התוצאה היא אנשים שעבדו כל ימי חייהם ובהגיעם לגיל הפנסיה הופכים לעניים מאחר ונתק העבודה שנצבר להם במדינות חבר העמים אבד ואילו שנות העבודה בארץ לא הספיקו על מנת לצבור פנסיה. הפתרון לבעיה זו חייב להיות "מחוץ לקופסה" ולא על פי כללי הכלכלה הקונבנציונליים. העובדה כי עד היום לא נמצא לאנשים אלו פתרון לא פוטרת את מדינת ישראל מלספק להם פתרון הולם לחיים ללא עוני. אנו מציעים כי מדינת ישראל תסלק את משכנתאותיהם של עולים אשר עבדו בישראל לפחות 15 שנים, בתנאי שהפנסיה של אותו אדם אינה עולה על 5,000 ש"ח בחודש.
- 2.3 ע"פ הסטטיסטיקה, עובדים מהמגזר הרוסי משתכרים שכר נמוך יותר מיתר העובדים מהמגזרים האחרים, זאת מאחר וחברות רבות נוטות להעסיק עובדים מהמגזר הרוסי בתפקידים המוגדרים בבסיסם כתפקידים לעובדים מהמגזר הרוסי ואילו יתר התפקידים, לרבות התפקידים הניהוליים מאוישים על ידי עובדים ממגזרים אחרים. אנו סבורים כי יש להרחיב את עיקרון ההעדפה המתקנת אשר חל היום על המגזר הערבי, דרוזי והאתיופי גם על המגזר הרוסי.

3. פתרון בעיותיהם של הצעירים

3.1 על מנת ליצור סדק ב"תקרת הזכוכית" הידועה לשמצה, אנו מאמינים כי יש לתקן את חוק שירות המדינה. על פי התיקון לחוק, עובדים בעמדות גבוהות ובעמדות מפתח בשירות המדינה חייבים להיות בעלי השכלה אקדמאית. התנאי המקדמי לקיומה של השכלה אקדמאית אצל עובדים בשירות המדינה חייב להיות גם התנאי המכריע בשיקולים הנשקלים בעת מינוי לתפקידים חדשים. לא ייתכן כי במדינת ישראל יעבדו מורים ומנהלים ללא השכלה מתאימה בהוראה ולא ייתכן כי במדינת ישראל יעבדו חוקרי משטרה ללא השכלה משפטית. חוק זה יאפשר לאנשים משכילים, שרבים מהם מהמגזר הרוסי, ליהנות מקבלה לעבודה וקידום בקריירה.

3.2 על מנת לפתור את בעיית "תקרת הזכוכית" יש לאסור קיום מכרזים פנימיים במוסדות ציבוריים, אלא לפתוח את המכרזים לכלל הציבור הרחב, דבר אשר יאפשר כניסתם של עובדים איכותיים ומשכילים לשורות עובדי הציבור. התנאים לקבלת מועמד לתפקיד מסוים צריכים להיות עצמאיים ובלתי תלויים בגורמים אשר אין להם כל קשר לתפקיד עצמו.

3.3 באמצעות אימוץ תכנית לדיור בר השגה ניתן לפתור את בעיית הדיור לזוגות צעירים. במסגרת תכנית זו, קבלנים המקבלים הטבות מרשויות עירוניות יחויבו להקצות כמות מסוימת של דירות לזוגות צעירים. אותן דירות שיוקצו לזוגות צעירים, יימכרו במחירים ברי השגה (בשילוב עם לקיחת משכנתא). הזכות לרכישת דירות ברות השגה לצעירים תחולק כך ש- 70% מהן יוקצו לצעירים חילוניים (הקריטריון המרכזי הוא שירות צבאי מלא ועבודה) ו- 30% יוקצו לצעירים דתיים (ע"פ קריטריונים נפרדים).

3.4 חייבים לפתור באופן מיידי את בעיית החינוך לגיל הרך. המדינה חייבת לעודד פתיחת פעוטונים וגני ילדים הפועלים עד השעות 17:00-18:00. חלקו הארי של התשלום עבור גני הילדים והפעוטונים חייב להיות ממממן ע"י מדינת ישראל, בתנאי ששני ההורים עובדים במשרה מלאה. כך המדינה מעודדת צעירים לצאת לעבוד, צעירים אלו הם העתיד של המדינה.

4. שונות

4.1 מפלגת "הישראלים" בראשות דוד קון בדעה כי על מדינת ישראל להרחיב את ריבונותה על גושי התנחלות גדולים, לרבות אריאל והשטח שבין ירושלים למעלה אדומים, כולל מעלה אדומים עצמה.

4.2 מפלגת "הישראלים" בראשות דוד קון דורשת כי במסגרת האיסור על הוצאת דיבה ולשון הרע יש לאסור אמירות כנגד יוצאי מדינות חבר העמים בתקשורת, בבתי ספר ובמוסדות ציבור. איש ציבור אשר מתבטא ו/או פועל כנגד יוצאי חבר העמים חייב להיות מפוטר, תוך שלילת זכותו לחזור לעבודה במגזר הציבורי.

4.3 מפלגת "הישראלים" בראשות דוד קון תומכת בכל החוקים החילוניים המרכזיים, לרבות החוק לנישואים אזרחיים, שוויון בשירות צבאי ושירות אזרחי וכו'. ניתן לעשות זאת רק בקואליציה חילונית רחבה.

משכנתאותיהם

ינואר 2013 | 1st: דוד קון, הישראלים | Category: הישראלים

